



Κωδικός: 017473

Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Χρόνος 32ος • Αρ. φύλλου 132 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 • Γραφεία: Μακρυγιάννη 2 Σχηματάρι Βοιωτίας
Τ.Κ. 32009 • Τηλ: 6942201960, 22620 59854 • www.e-trovato.gr • e-mail: trovato1@yahoo.gr



«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ»

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτής της καλύτερης εποχής του χρόνου. Και λέμε ότι είναι η καλύτερη εποχή, γιατί είναι η χαρά των παιδιών, των μαθητών και των φοιτητών που τελειώσαν τη σχολική χρονιά και τις εξετάσεις, στην μεγάλη προσπάθειά τους να αποκτήσουν τα εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.

Είναι επίσης η χαρά και η ανακούφιση, η ξεκούραση των γονιών, από μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά τα σχολεία και τους μαθητές, αλλά και το πέρασμα ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Μην ξεχνάμε όμως, τους παππούδες και τις γιαγιάδες που έχουν ανέβει στο χωριό από νωρίς, για να φτιάξουν τα «κήπια» τους, με τα διάφορα λαχανικά, φασολάκια, πατάτες και διάφορα άλλα, και να περιποιηθούν τα λουλούδια τους, περιμένοντας με λαχτάρα τα παιδιά και τα εγγόνια για τις διακοπές τους. Αλλά και τα εγγόνια περιμένουν με μεγάλη λαχτάρα να βρεθούν στο πανέμορφο χωριό μας να περπατήσουν ξανά στα μονοπάτι προς την Παναγία και την Ευαγγελιστή να ανάψουν ένα κεράκι, να πιουν από το κρυστάλλινο νερό της βρύσης στη «Χιόνο», να κατεβούν και να περπατήσουν το μονοπάτι της «Πιασμένης Γης», αλλά και για τους πιο τολμηρούς και πιο μεγάλους, να ανέβουν στην «Τσουκασιάκα» και την «Ντηλιδίμη» ή να πάνε μέχρι «τ' Αγγέλη το Καραούλι». Υπάρχουν τόσο πανέμορφα και καταπράσινα μέρη στο χωριό μας που θα μας δώσουν την ηρεμία, την γαλήνη αλλά και το οξυγόνο, που τόσο έχουμε ανάγκη για την δύσκολη συνέχεια που έρχεται.

Η λέξη καλοκαίρι μας ταξίδευε πριν από λίγα χρόνια σε νησιά και θάλασσες, σε κοσμοπολίτικα μέρη για τις διακοπές μας, ώστε να φορτώσουμε τις μπαταρίες μας. Σήμερα όμως οι συνθήκες είναι για όλους μας ανεξαιρέτως, πολύ δύσκολες. Τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας και του πληθωρισμού, δημιουργούν αρνητικές προοπτικές ανάπτυξης, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Μέσα μας έχουν γίνει τεράστιες



αναθεωρήσεις και ανατροπές-ή τουλάχιστον προσπάθειες για αναθεωρήσεις και ανατροπές- για πολλά πράγματα που πριν από λίγο διάστημα τα θεωρούσαμε δεδομένα. Δηλαδή στις καλοκαιρινές διακοπές, ο καθένας μας λίγο ή πολύ, θα έκανε την απόδρασή του από την καθημερινότητα, την καλοκαιρινή του «υπέρβαση».

Το Τροβάτο, αυτό το πανέμορφο χωριό, αυτό το πανέμορφο μέρος, με την φυσική ομορφιά και την ξεχωριστή ιστορία του, που όπως γράφει πολύ σωστά και ο συγγραφέας του βιβλίου «ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ»: «η φύση στάθηκε απλόχερα για το Τροβάτο που συνδυάζει βουνά, πανέμορφες πλαγιές, γραφικές ραχούλες, διάσελα, πετρωτά και φτερούσια, λιβαδότοπους, πεντακάθαρους πηγές στις οποίες ρέουν γάργαρα κρυστάλλινα νερά, που το κελάρυσμά τους συνθέτει μια εξαιρετική και μαγευτική μουσική».

Στο πανέμορφο αυτό χωριό μας, λοιπόν, η λέξη «διακοπές» μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, αντί να καθίσουμε στο σπίτι μας, στην πόλη, να «ανεβούμε» στο πανέμορφο χωριό μας, να ανασά-

νουμε και να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου καλεί όλους τους χωριανούς και φίλους να επισκεφτούν το χωριό μας, να χαρούν την παρθένα φύση, αλλά και να δώσουν το παρόν στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να παρευρεθείτε στο μεγαλύτερο Αντάμωμα της Ευρυτανίας που θα γίνει το Σάββατο 4 Αυγούστου 2012 στην τεράστια πλατεία του χωριού μας, στην πλατεία των Αγ. Θεοδώρων, υπό το άγρυπνο «βλέμμα» των αιωνόβιων πλατάνων, της ζωντανής παραδοσιακής μουσικής, με ήθη και έθιμα του τόπου μας αλλά και να θαυμάσετε, από κοντά, τα χορευτικά του Συλλόγου μας.

Την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012, θα ακολουθήσει το ιδιαίτερο αθλητικό γε-

γονός, αυτού της διεξαγωγής του Αθλητικού Τουρνουά. Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, το γήπεδο του Αγ. Αθανασίου. Μικροί και Μεγάλοι θα διαγωνιστούν σε διάφορους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανά κατηγορία. Η άμιλλα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο που θα διακρίνει τους συμμετέχοντες.

Επίσης ξεχωριστή θέση στην όλη αθλητική συνάντηση θα είναι οι «τσουβαλοδρομίες». Περιμένουμε τις συμμετοχές σας.

Με την ευγενική προσφορά του συγχωριανού μας Μαργώνη Βασίλη του Θ. γραμματέα του Σκοπευτικού Συλλόγου "Ο ΨΗΛΟΡΕΪΤΗΣ", θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Αυγούστου 2012 το απόγευμα, ο 1ος διαγωνισμός σκοποβολής. Γιαυτό λοιπόν ας φροντίσουμε να έχουμε σταθερό χέρι έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο.

Πιστεύουμε ότι η αθρόα προσέλευση των συγχωριανών μας, θα μας ανταμείψει για την επιλογή μας.

Όπως χαρακτηριστικά έλεγε και ο Πλάτων: «Είναι αδύνατον να βελτιωθεί ο κόσμος, αν δεν βελτιωθούν οι άνθρωποι που κατοικούν σ' αυτόν».

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος επιδιώκουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα των προσπαθειών μας αλλά με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουμε. Τελικά δεν ξέρουμε εάν πραγματικά το πετυχαίνουμε. Η απανταχού Τροβατιανή κοινωνία θα κρίνει. Πιστεύουμε, όμως, ότι με την συμπαράσταση των απανταχού Τροβατιανών και φίλων, θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, με την κρίση θεσμών και αξιών.

Το Δ. Σ του Συλλόγου

«ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ»

Στις 6 Αυγούστου 2012 θα πραγματοποιηθεί το επιτυχημένο, κατά κοινή ομολογία, ποδοσφαιρικό τουρνουά, στο γήπεδο του Αγ. Αθανασίου, υπό το άπλετο φως των προβολέων. Η συμμετοχή ατόμων κάθε ηλικίας, προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην πραγμάτωση αυτής της εκδήλωσης.

Προσάρτημα της εκδήλωσης αποτελούν και οι περιφημες «τσουβαλοδρομίες».

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα ακολουθήσουν απονομές μεταλλίων και κυπέλλων.

Μην λησμονούμε το τρικούβερτο γλέντι που θα ακολουθήσει, ως επιστέγασμα της προσπάθειας των συμμετεχόντων.

Περιμένουμε τις συμμετοχές σας, τόσο από τους μικρούς όσο και από τους μεγάλους. Κάθε ηλικία και φύλο, έχει δικαίωμα στην συμμετοχή.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

«ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ»

ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ

Στις 4 Αυγούστου 2012 θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο καλοκαιρινό αντάμωμα των Απανταχού Τροβατιανών στην πανέμορφη πλατεία των Αγ. Θεοδώρων, στο Τροβάτο. Το αντάμωμα διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας.

Την καλοκαιρινή αντάμωση θα συνοδεύει η αξιόλογη φωνή του Σαρακατσάνου τραγουδιστή Γκόβαρη Γιάννη με την καταπληκτική ορχήστρα του.

Ο χορός που θα διαρκέσει μέχρι πρωίας, είναι μια δωρεάν προσφορά του Συλλόγου. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στα χορευτικά του Συλλόγου να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ μέχρι 20 Ιουλίου 2012.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

ΑΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗ

Ανήμερα της γιορτής **Των Αγίων Πάντων**, σε μια θαυμάσια ηλιόλουστη ημέρα, με το καταπράσινο χρώμα της γής, και την ευωδία των λουλουδιών της φύσης, τελέστηκε η

Στην Θεία λειτουργία καθώς και στην αρτοκλασία που ακολούθησε, χωροστατούντος του **παπα-Ηλίου Νασιώκα**, μόνιμου παπά του χωριού μας τα τελευταία χρόνια, αρκετοί



Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι Της Αγίας Απάντας ή Αγία Απάντη.

Το εκκλησάκι είναι χτισμένο στο ΒΔ μέρος του συνοικισμού των **Αγ. Θεοδώρων** στον Απάνω Μαχαλά.

Στις 10 Ιουνίου 2012 και ημέρα Κυριακή, τελέστηκε η Θεία λειτουργία στο πανέμορφο εκκλησάκι **Της Αγίας Απάντας**.

Τροβατιανοί και φίλοι βρέθηκαν εκεί να προσκυνήσουν τη Χάρη της. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας και της αρτοκλασίας μοιράστηκαν στους πιστούς διάφορα γλυκά για το καλό και για τα χρόνια πολλά.

Και του χρόνου να είμαστε καλά να προσκυνήσουμε ξανά Τη Χάρη της.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου μεταφέρθηκαν οι τουαλέτες απ'το κάτω μέρος της πλατείας των Αγ. Θεοδώρων, στο πάνω και πίσω μέρος της πλατείας και πίσω απο τον πέτρινο τοίχο.

Ετσι τώρα είναι πιο προσβάσιμες και πιο λειτουργικές για όλο τον κόσμο. *Πρέπει όμως να φροντίζουμε όλοι μας να διατηρούνται πάντα καθαρές δείχνοντας τον πολιτισμό μας.*



Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ

Ιδιοκτησία: Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας.
Α.Φ.Μ.: 099063177
Δ.Ο.Υ.: Καρπενσιού Εκδότης - Διευθυντής Κουτσοδήμπος Παναγιώτης
Μακρυγιάννη 2 Σχηματάρι Βοιωτίας
Τ.Κ. 32009
Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Επιταγές - Συνδρομές: Γιώργος Αβράμπος ταμίας του Συλλόγου

Χατζηδούρου Τέρμα Θήβα Τ. Κ. 32200
Τηλ.: 22620-24201
Κιν. 6976760055
e-mail: trobato2@otenet.gr
Ετήσιες συνδρομές
Εσωτερικού 10€
Εξωτερικού 20€
Λογαριασμός Συλλόγου Eurobank:
0026-0146-73-0101584374

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίθλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ-Fax: 210 - 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ



Με μεγάλη λαμπρότητα γιορτάστηκε η γιορτή του Αγ. Θεόδωρου. Πολλοί Τροβατιανοί βρέθηκαν την Παρασκευή 8 Ιουνίου στην εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων και εκκλησιάστηκαν.

Ο **Παπα-Ηλίας** ο οποίος με τη μαγευτική φωνή του και το καλοσυνάτο χαμόγελο έβγαλε έξω από την εκκλησία την στολισμένη με λουλούδια εικόνα του Αγ. Θεόδωρου και έκανε την αρτο-

κλασία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου πρόσφερε λουκούμι στους παρευρισκομένους ευχόμενος χρόνια πολλά.

Ο τέλειος καιρός μαζί με το καταπράσινο τοπίο από διάφορα φυτά και λουλούδια αλλά και τα ασπράδια από χιόνι που σε μερικά σημεία υπήρχαν στις κορυφές της Ντιλιδήμης έκαναν την άνοιξη πολύ όμορφη.

Τυχεροί όσοι ανεβαίνουν στο

Οι παρεπιδημούντες Τροβατιανοί

Το Τροβάτο το ξακουστό
το γεμάτο χάρη,
προικίστηκε απ' το θεό
με χίλια δύο κάλλη.

Πολλές είν' οι περιοχές
που χουν τιμή μεγάλη,
να κατοικούνε και σ' αυτές
Τροβατιανοί και άλλοι.

Μια είναι απ' αυτές
και η Μεγάλη Χώρα
τους δέχτηκε με τη χαρά
σαν του θεού τα δώρα.

Οι Τροβατιανοί φημίζονται
για την ευγένειά τους
και τίμια αγωνίζονται
για την οικογένειά τους.

Έχουνε πίστη στο θεό
και την Υπεραγία,
τιμούν τον Τίμιο Σταυρό
και όλα μας τα θεία.

Θερμή είναι και η αγάπη τους
για τη μάνα μας πατρίδα,

δεν κρύβουνε τη λύπη τους
γι' αυτή την κατρακύλα.

Για τις παραδόσεις αγωνίζονται
με ομοψυχία,
για τα πατροπαράδοτα
για κάθε αρχή και αξία.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
εκδηλώσεις οργανώνει,
Το Ελληνορθόδοξο φρόνημα
να διατρανώνει.

Τον Σύλλογο τον συγκροτούν
Όλες οι ηλικίες,
δεμένοι όλοι σαν μια γροθιά
περνούν τις δυσκολίες.

Είθε ο Κύριος να ευλογεί
αυτούς και τα παιδιά τους,
και για μας ν' αποτελεί προς μίμηση
Το παράδειγμά τους

Μεγάλη Χώρα
16-04-2012
Π. Κ. Τ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς, χωριανούς και φίλους, για την συμπαράστασή τους στο πένθος μας για την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Κων/νου Κόκκαλη Η σύζυγος Τα παιδιά. Τα εγγόνια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ

• Παντρεύτηκαν στην Μύκονο ο **Μαργώνης Γεώργιος** του Νικολάου με την **Μαριάννα Μπαρμπαρή**.

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα η **Καραγεώργου Δήμητρα** του Αναστασίου με τον **Χασάπη Κων/νο**.

• Παντρεύτηκαν στο Σχηματάρι Βοιωτίας η **Ευγενία Σάλτη** του Αθανασίου με τον **Καψάλη Θωμά** του Πέτρου.

• Παντρεύτηκαν στην Αμερική η **Σπιριδούλα Φερεντίνου** του Ευάγγελου με τον **Κρουστάλη Γεώργιο**.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Πέθανε στην Αθήνα ο **Αναστασίου Αναστάσιος** του Ιωάννη.

• Πέθανε στο Αγρίνιο ο **Αναστασίου Σταύρος** του Χρήστου.

• Πέθανε στο Αγρίνιο η **Κουκουράβα Μαρία** σύζυγος Δημητρίου.

• Πέθανε στο Σχηματάρι ο **Κων/νος Κόκκαλης** του Γεωργίου.

• Πέθανε στο Σχηματάρι ο **Βίλλης Νικόλαος** σύζυγος Ευθυμίας Ν. Κόκκαλη.

Στους οικειούς θερμά συλλυπητήρια

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Καλογερομήτρος	Ιωάννης Νάνας	50€
Ν. Δημήτριος.....	Παπαδόπουλος Χρήστος	15€
Σαλαγιάννης Αχιλλέας	Μαργώνης Επ. Γιώργος.....	30€
Μιχαλούσης Δημήτριος	Νταλλή Όλγα	20€
Σαλαγιάννης Φώτης	Καραγεώργος Ελευθέριος	50€
Σαλαγιάννης Φ. Ιωάννης	Τσιάμης Χρήστος	20€
Κάλλης Θ. Αλέξανδρος	Αβράμπος Π. Νίκος.....	10€
Κάλλης Α. Νικόλαος	Νεοφώτιστος Θ. Δημήτριος	30€
Κατσιμήτρος Θεόδωρος	Κρόκος Βασίλης	50€
Κατσιμήτρος Θ. Λάμπρος	Κάλλης Χ. Αναστάσιος	20€
Κατσιμήτρος Θ. Κων/νος	Νταλλής Νικόλαος	30€
Κατσιμήτρος Θ. Αθανάσιος	Γεωργίου Λάμπρος	50€
Κατσιμήτρου Θ. Ευαγγελία	Καλογεράκη Σ. Αγγελική	50€
Πολύζος Ν. Κλεομένης.....	Γεωργίου Κων/νος	20€
Μαργώνης Β. Δημήτριος	Χαντζηπαναγιώτου	
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος	Ευάγγελος	20€
Χαρδαλιάς Πέτρος	Αβράμπος Δ. Νικόλαος.....	10€
Σαλαγιάννης Αθανάσιος.....	Καλαμπαλικής Α. Παναγιώτης	20€
Ψηφής Κων/νος	Γεωργουδέλης Κων/νος	20€
Καραγεώργος Δημήτριος	Στούμπος Κων/νος	20€

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ του Συλλόγου των Απανταχού Τροβατιανών, γνωστοποιεί ότι στις 4 Αυγούστου 2012 στην πανέμορφη πλατεία των Αγίων Θεοδώρων, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των επιτυχόντων Τροβατιανών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

Οι επιτυχόντες-βραβευθέντες, κατά αλφαθητική σειρά είναι οι κάτωθι:

1. **Ευσταθίου Μαρία** του Δημητρίου (κόρη Καλογερομήτρου Γαρυφαλιάς του Νικολάου) Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Τ.Ε.Ι. Σερρών.

2. **Γεωργουλοπούλου Βασιλική** του Χρήστου (κόρη Παναγιώτας Νικολάου Παππά) Λογιστική Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

3. **Κάλλη Ευσταθία** του Γεωργίου Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

4. **Καπούλα Μαρία** του Παύλου (κόρη Βασιλικής Α. Κάλλη) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο).

5. **Κουτσολάμπρου Σοφία** του Ιωάννη Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

6. **Μαργώνης Παναγιώτης -Γεώργιος** του Παντελή Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά.

7. **Μυζήθρας Αναστάσιος** του Παναγιώτη, γιος της Δήμητρας Κουκουράβα, Παιδαγωγικό Αθήνας.

8. **Σαλαγιάννης Βασίλειος** του Αλεξάνδρου Γυμναστική Ακαδημία Τ.Ε.Φ.Α Κομοτηνής.

9. **Σβεντζούρη Ειρήνη** του Αναστασίου Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

10. **Φερεντίνος Απόστολος** του Κων/νου Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑΔΙΑΚΟΠΕΣ

(Γράφει ο Τσεργγογιάννης Θεόδωρος
Πρώην Δάσκαλος Τροβάτου)

Ο Ιούνιος μπήκε και είναι στη αρχή του, κι άρχισε και αυτός να ξεφυλλίζει γρήγορα – γρήγορα το ημερολόγιο της ζωής μας.

Με τον ερχομό του Ιουνίου που θεωρείται εκ των πραγμάτων καλοκαίρι, στο βάθος της σκέψης του ανθρώπου ακόμα και ασυνείδητα, αναδύονται εικόνες και γνωρίσματα της διάρκειας του καλοκαιριού, που σχετίζονται με διακοπές στις ακρογιαλιές, στο βουνό, τις ρομαντικές νύχτες, τα πανηγύρια και το «αντάμωμα» κάτω από τον πλάτανο.

Όλα αυτά αποδεσμεύουν τον άνθρωπο από την καθημερινότητα, από την κλεισούρα του σπιτιού και διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνικότητα του, την ψυχαγωγία του.

Πέντε (5) Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο του τοίχου, και ο υδράργυρος τόλμησε να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, με αποτέλεσμα να αλλάξει την εικόνα της κοινωνικής μας ζωής, όπως είναι τα κοντομάνικα και κοντοπόδαρα χαριτωμένα ενδύματα που λανσάρουν κάθε χρόνο οι βιομηχανίες ένδυσης, ιδιαίτερα του γυναικείου φύλλου.

Καλό καλοκαίρι ακούμε από τον Μάιο ακόμα. Καλό και ευχάριστο, καλοκαίρι χωρίς διακοπές δεν γίνεται. Ο όρος διακοπές μπήκε για καλά στη ζωή μας και έγινε τρόπος σκέψης, έγινε τρόπος ζωής, τόσο που πολλές φορές από τον χειμώνα και τα Χριστούγεννα, μιλάμε για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Λόγω της αναγκαιότητας, οι διακοπές έγιναν κοινωνική συνήθεια, έγιναν κοινωνικό φαινόμενο. Διακοπή σημαίνει προσωρινή παύση εργασίας ή λειτουργίας, σημαίνει σταμάτημα. Αυτή είναι και η εννοιολογική σημασία των διακοπών με τη ευρύτερη έννοια της ψυχαγωγίας, της ανανέωσης, της ταξιδιωτικής περιήγησης κ.λ.π. που όλα αυτά ενσωματώνονται στην πολύπλευρη έννοια του όρου τουρισμός.

Οι διακοπές, σα λέξη και φαινόμενο, υπήρξαν πολύ παλιά. Σε όλους μας, ήταν και εξακολουθούν να είναι γνωστές οι Σχολικές διακοπές, που τόσο πολύ αγαπούν οι μαθητές και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί είναι ανάγκη ξεκούρασης και εγκεφάλου και φυσιολογικής ανάπτυξης αυτού.

Οι διακοπές που αναφέρονται στη θερινή περίοδο είναι αναγκαίες για να ξεπορτίσουμε από την κατοικία μας, και να βρεθούμε σε κάποια ακρογιαλιά, ή σε κάποια ορεινή περιοχή που και αυτή έχει πολλές περισις ομορφιές. Έτσι θα πάρουμε δυνάμεις και ανανεωμένοι να γυρίσουμε στην εργασία μας.

Θα μου πείτε ...ωραία τα λόγια των διακοπών! Ελα όμως που το σκηνικό της ξενοιασιάς και της διασκέδασης έχει ...ημερομηνία λήξης, τερματίζει.

Ας γενικεύσουμε τις παραπάνω σκέψεις μου, αναμφίβολα θα διαπιστώσουμε όλοι μας, ότι όλα στη ζωή τρέχουν!! Όλα έχουν τη ροή τους, όλα έχουν τον κύκλο τους.

Αυτοί τη μεγάλη αλήθεια την διατύπωσε πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια ο αρχαίος φιλόσοφος Ηράκλειτος με την γνωστή φράση «τα πάντα ρει»

Έτσι ο ετήσιος χρόνος στο κυκλογύρισμά του, θα μας φέρνει αλληλοδιαδοχικά τις εποχές, τους μήνες, το καλοκαίρι τις διακοπές.

Εμάς το καλύτερο που μας μένει είναι να διαμορφώσουμε μια φιλοσοφικότητα στη σκέψη μας και να φροντίσουμε να βλέπουμε και να ζούμε περισσότερο τις ευχάριστες στιγμές και εικόνες, και να αφήνουμε να μας προσπερνούν ο ενοχλητικές και δυσάρεστες. όλα στη ζωή έχουν την αξία τους. Αν καταφέρουμε με την ψύχραιμη και φιλοσοφημένη σκέψη μας, να τα βλέπουμε και να τα αποδεχόμαστε όπως είναι θα είμαστε συνταιριασμένοι με τον εαυτό μας, ο οποίος θα πάψει να αντιδρά και να μας κάνει γκρινιαρήδες.

Αρκετά φιλοσοφήσαμε Καιρός να ευχηθούμε σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους να περάσουν ένα ευχάριστο και όμορφο καλοκαίρι και καλό Αντάμωμα στις 4 Αυγούστου στην πλατεία στον πλάτανο στο Άγιο Θεόδωρο

Υ.Γ. Αγαπητέ μου Νοσταλγέ!

Πόσο φτωχός μου φάνηκες στο 131 τεύχος σου, με την ασπρόμαυρη εμφάνιση σου, και την τετρασέλιδη μορφή σου. Το ξέρουμε ότι το φάσμα της κρίσης χτύπησε και σένα. Αλλά όλοι εμείς οι γνωστοί σου οι φίλοι σου οι χωριανοί σου, που σε αγαπάμε, δεν θα σε αφήσουμε να χαθείς. Σε θέλουμε να σε ξαναδούμε, έγχρωμο και οκτασέλιδο.

Έλα λοιπόν και εσύ στις 4 Αυγούστου 2012 στο «Αντάμωμα» των Τροβατιανών των συγχωριανών σου, και όλοι μαζί να συζητήσουμε, να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε για σένα. Σε περιμένουμε

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ

Γράφει ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η εξέχουσα αυτή φυσιογνωμία και ο κορυφαίος στρατηγός και ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, γεννήθηκε το Μάιο του 1780 σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι Άγιος Γεώργιος, που βρίσκεται στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας. Ήταν γιος του Δημήτρη Καραϊσκού και της καλογοριάς Ζωής Ντιμισκή. Η μητέρα του καταγόταν από τη Σκουληκαριά της Άρτας. Ήταν αδελφή του κλέφτη Κώστα Ντιμισκή και ξαδέλφη του κλέφτη Γώγου Μπακόλα. Όταν έμεινε χήρα, αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας, απ' όπου καταγόταν ο σύζυγός της. Εκεί γνωρίστηκε με τον κλέφτη Δημήτρη Καραϊσκό. Τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της αποσύρθηκε σε μια σπηλιά, σε απόσταση μισής ώρας από το μοναστήρι. Εκεί γέννησε και παρέδωσε στη συνέχεια το παιδί σε μια Σαρακατσάνισσα για να το μεγαλώσει.

Γέννημα και θρέμμα των Αγράφων ο Καραϊσκάκης, δεν μπορούσε παρά από τα Άγραφα να ξεκινήσει και τις δραστηριότητές του και την ανεκτίμητη προσφορά του στην Ελληνική Επανάσταση.

Αναφέρομαι διαγραμματικά και μόνο στους σπουδαιότερους σταθμούς της ζωής του:

Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην ομάδα του Κατσαντώνη (1803 ή 1804) και γρήγορα αναδείχτηκε σε ένα από τα γενναιότερα πρωτοπαλικάρα του. Το 1822 έγινε αρματολός των Αγράφων. Το 1823, μετά τη μάχη του Σοβολάκου τού ανατέθηκε «να αρχηγεύει στα Άγραφα» και τον ονομάζουν στρατηγό. Γνωστή ήταν η αντίθεσή του με το Μαυροκορδάτο, ο οποίος, για να τον εξοντώσει, του «έστησε δίκη», το Μάρτη του 1824, με την κατηγορία της προδοσίας και κατάφερε (2 Απριλίου 1824) να υπογραφεί από τους παριστάμενους οπλαρχηγούς προκήρυξη «των εγκλημάτων του Καραϊσκάκη» και να του αφαιρεθεί και ο βαθμός του στρατηγού που του είχαν απονεμίσει. Τον Ιούλιο του 1824 ο Καραϊσκάκης ανέκτησε το στρατιωτικό του βαθμό και έκτοτε δίνει όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Αναδεικνύεται σε έναν από τους ικανότερους ηγέτες Ελληνικής Επανάστασης. Το 1826, μετά την πτώση του Μεσολογγίου, ορίζεται αρχηγός (στρατηγός) των στρατευμάτων της Ανατολικής Ρούμελης και προσφωνείται «εξοχότατος Στρατάρχης» και «αρχηγός των Ρουμελιώτικων Στρατευμάτων». Γίνεται η ψυχή της Επανάστασης, καταστρώνει σχέδια αντιμετώπισης των Τούρκων και δίνει πολλές και νικηφόρες μάχες εναντίον τους. Με τις επιτυχίες του αυτές κρατά ζωντανή την ελπίδα της Λευτεριάς. Δυστυχώς όμως για την επαναστατημένη Ελλάδα, στις 22 Απριλίου 1827, περί τις 4 το απόγευμα, και ενώ ετοιμαζόταν επίθεση εναντίον του Κιουταχί που πολιορκούσε την Ακρόπολη, μέσα στην οποία βρίσκονταν ελληνικές δυνάμεις υπό τον Γ. Γκούρα, σε αψιμαχία με τους Τούρκους, τραυματίζεται θανάσιμα και τα ξημερώματα της επόμενης μέρας (23 Απριλίου) πεθαίνει. Η επαναστατημένη Ελλάδα έχασε



ένα από τα γενναιότερα και αξιολογότερα τέκνα της, ένα σπάνιο στρατηγικό μυαλό, σε μια στιγμή μάλιστα που το είχε απόλυτη ανάγκη. Ο θάνατός του υπήρξε αληθινή συμφορά για την εξέλιξη των επιχειρήσεων εναντίον των Τούρκων. Θάφτηκε αρχικά στη Σαλαμίνα και αργότερα (1835) τα οστά του μεταφέρθηκαν στο μνημείο του στο Ν. Φάληρο. Για τον τρόπο του τραυματισμού του, που του επέφερε τελικά το θάνατο, έχουν ειπωθεί και έχουν γραφεί πολλά. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο γιος της καλογοριάς, το σύμβολο του ηρωισμού, της ευφυΐας και του γνήσιου πατριωτισμού, δικαίως συμπεριλήφθηκε στο Πάνθεον των Ηρώων και εύστοχα αργότερα ο Κωστής Παλαμάς τον χαρακτήρισε «Αχιλλέα της Ρωμιοσύνης».

Ο Γ. Καραϊσκάκης, το σύμβολο αυτό της λεβεντιάς, σχετίζεται με το Τροβάτο με δυο τρόπους. Μέσα από την Παράδοση και μέσα από την Ιστορία. Οφείλω, βέβαια, να διασαφηνίσω ότι δεν πρέπει να συγχέουμε την Παράδοση με την Ιστορία. Η παράδοση κινείται μεταξύ του θρύλου και της πραγματικότητας και δεν είναι ιστορία.

Ειδικότερα:

α. Μέσα από την Παράδοση:

Η τροβατιανή παράδοση αναφέρει τα εξής:

- Ο Καραϊσκάκης με τον Κατσαντώνη λημέριαζαν πολλές φορές στο μοναστήρι της Παναγίας στο Τροβάτο.

- Όταν ήταν αρματολός των Αγράφων (1822-1823) περνούσε συχνά από το Τροβάτο και του άρεσε ιδιαίτερα να σταματά στο ΒΑ άκρο της Πλατείας των Αγίων Θεοδώρων και να παρατηρεί, αλλά και να θαυμάζει από εκεί τη γύρω περιοχή. Γι' αυτό και το σημείο εκείνο της πλατείας οι παλαιότεροι το ονόμαζαν «Αγνάντι του Καραϊσκάκη».

- Υπάρχει σπηλιά που ονομάζεται σπηλιά του Καραϊσκάκη. Αυτή βρίσκεται περί τα 150-200 μέτρα βόρεια της εκκλησίας του προφήτη Ηλία, στην περιοχή Ζαβού. Σύμφωνα με την παράδοση ο Καραϊσκάκης, όταν ήταν αρματολός στ' Άγραφα, περνούσε με τους άντρες

του από το μέρος εκείνο και, επειδή τους έπιασε ξαφνική μπόρα, κατέφυγαν για προφύλαξη στη σπηλιά αυτή. Ο Σταύρος Αναστασίου, που σήμερα διαμένει στην Κατοχή, αλλά στα νιάτα του είχε «γύρισμα» την περιοχή αυτή, μου έλεγε ότι η σπηλιά αυτή ήταν γνωστή μ' αυτή την ονομασία όχι μόνο στους Τροβατιανούς, αλλά και στους κατοίκους των άλλων κοντινών χωριών.

β. Μέσα από την Ιστορία:

Ένα από τα παλικάρια του Γεωργίου Καραϊσκάκη ήταν και ο Ιωάννης Γ. Τσιακμάκης από το Τροβάτο. Σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της ζωής του ήταν μαζί του.

Ειδικότερα πολέμησε μαζί του στις εξής μάχες:

Στη μάχη του Σοβολάκου (15 Γενάρη 1823). Εκεί ο Γ. Καραϊσκάκης ως αρματολός των Αγράφων με τα παλικάρια του, μεταξύ των οποίων και ο Ιωάννης Τσιακμάκης, αντιμετώπισε επιτυχώς τον πασά Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχί, ο οποίος, προερχόμενος από το Μεσολόγγι, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να το καταλάβει, προσπάθησε να περάσει προς τα Τρίκαλα μέσω των Αγράφων. Ο Καραϊσκάκης τον είχε προειδοποιήσει ότι δε θα του επέτρεπε να περάσει μέσα από το αρματολίκι του. Ο Κιουταχίς αγνόησε την προειδοποίηση και η σύγκρουση έγινε στην κοντινή στον Αη Βλάση θέση Κορομηλιά, που ήταν περιοχή ονομαζόμενη Σοβολάκο. Ο τούρκικος στρατός, μετά από σκληρή μάχη, ηττήθηκε κατά κράτος και εξαναγκάστηκε να επιστρέψει στο Βραχώρι (Αγρίνιο).

Επίσης, ο Ιωάννης Τσιακμάκης έλαβε μέρος με τον Καραϊσκάκη στη μάχη στο Κρεμμύδι, χωριό ανάμεσα στην Πύλο και Καλαμάτα, στις 7 Απριλίου 1825. Εκεί οι αρχηγοί των Ελλήνων Καρατάσος, Κ. Μπότσαρης και Χατζηχρήστος (στο δεξιό μέρος), Καραϊσκάκης και Τζαβέλλας (στο κέντρο) και σε μια μικρή κοιλάδα ο Σκούρτης συγκρούστηκαν με τους άνδρες του Ιμπραήμ. Ηττήθηκαν από τους στρατιώτες του Ιμπραήμ (600 νεκροί από τις 3250 Έλληνες). Μετά την ήττα ο Καραϊσκάκης επέστρεψε στη Ρούμελη.

Όταν ο Καραϊσκάκης ορίστηκε αρχηγός των επαναστατικών δυνάμεων της Ανατολικής Ρούμελης (1826) και οργάνωσε το «Στρατόπεδο της Ελευσίνας», ο Ι. Τσιακμάκης ήταν πάντα κοντά του και αγωνίστηκε μαζί του σε όλες τις μάχες του εναντίον των Τούρκων.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο πλευρό του Γ. Καραϊσκάκη πήρε μέρος στις μάχες του Χαϊδαρίου, 6 και 8 Αυγούστου 1826, που είχαν αμφίρροπο αποτέλεσμα, και στη μάχη του Κερρασινίου εναντίον του Κιουταχί, στις 3 Μαρτίου 1827.

Ο Ιωάννης Τσιακμάκης ήταν στο πλευρό του Καραϊσκάκη ως την αποφράδα μέρα του θανάτου του, την 23^η Απριλίου 1827. Στη συνέχεια, από το 1827 εξακολούθησε τη στρατιωτική του υπηρεσία ως το 1843. Όπως αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα, του δόθηκε σύνταξη το 1865, αρκετά δηλαδή χρόνια μετά την αποστράτευσή του.